

## Lied van de Tempelsteen

1. Hoor, gij geesten uit alle richtingen van de wereld,  
die werken door de vier elementen heen:  
Ik roep U aan, ik zing U toe.  
Zendt ons van Uw gaven  
in wind en water,  
in aarde en in vuurkracht.
2. Gij de wezens van noord,  
breng in vorm met Uw geestkracht  
wat vanuit het zuiden oprijst  
in kleurende gebaren in de lucht  
uit de ziele dood.
3. Gij de geesten van west,  
geef plastisch vorm en baan wegen  
door Uw waterweven  
aan wat U uit het oosten wordt aangedragen  
als kiemen van vuurkracht.
4. Gij de Engelorden van boven,  
geeft van Uw licht en inzichtskracht  
om het duister onder de aarde  
aan te kunnen gaan  
en in liefde om te vormen  
de schemersluiers van tegenmachten  
die weven door de cultuur;  
Wekkend zo de mensenzoon,  
ons eigen scheppende kind,  
dat om kan vormen onszelf  
en daarmee de aarde  
door louter het goede na te streven  
dat in onze idealen  
als sterrenkrachten besloten ligt.
5. Laat ons in het midden  
een tempel doen ontstaan  
voor ontmoeting,  
voor licht en liefde,  
van klank, kleur en vormend gebaar  
in iedere handeling naar elkaar.
6. Om Christus nader te komen  
die in de natuur is uitgebreid,  
die in en tussen ons leeft  
en het lot met het leven verweeft.  
Met krachten van de Oermoeder  
die in en rond de aarde welft en geeft  
en ons draagt in het lichaam;  
Met krachten van de Oervader  
die in onze geestkiem  
zich beweegt.