

## **Wat betreft de gekozen volgorde van de zintuigen:**

-De warmte, kijk, smaak en reukzin voeren tot de oppervlakte van de dingen; zijn een soort tastzin

-De tast, levens-, bewegings- en evenwichtszin voeren van de huid naar binnen tot binnen bottenstelsel;

-Het gehoor, de denk, woord en wezenszin zijn op de geest georiënteerde zintuigen. De levens, tast, denk, woord en wezenszin zijn op de aarde ontstaan; de andere zeven waren levensorganen op de oude Maan, een vloeibare toestand van de aarde die aan de huidige vaste vooraf ging.